

Kvartersvandring

kv Standaret



På det hela taget har kvarteret Standaret kvar mycket av det utseende det hade 1923 då det invigdes. Kvarteret omgavs då av kedjor som länge var borta, vilka återställdes genom anslag år 2000 från Renströmska fonden.

Det är inte något landshövdingehus, eftersom första våningen är av trä. Men man får säga att det är en stabil stenfot...

Pelle Stridh växte upp vid Kabyssgatan och flyttade till kvarteret Standaret 1978. Han vet mycket om kvarteret och det är hans berättelser som ligger till grund för följande beskrivning.



Längs Ankargatan fanns det en gång garage,
något som syns tydligt på den breda inramningen
och överliggaren,
alldeles för ståtligt för ett soprum
eller ÅV-rum (återvinning)
som vi nu säger.



I mitten på 1900-talet fanns det gott om småbutiker i Majorna.
1955 kunde man räkna till omkring 80 mjölkbutiker
det fanns nästan en i varje kvarter.
De klarade sig, eftersom man handlade i den butik som var närmast.
Mycket av det rika utbudet försvann
vid renoveringarna av stadsdelen på 1970-talet.
men trots detta kan den som vill handla det mesta
av livets nödtorft på hemmaplan här.
I kvarteret Standaret längs Såggatan
på kvarterets kortsida hade Konsum tre butiker,
speceriaffär, mjölkaffär och chark.



Butiken upptog hela fasaden mot Såggatan.
Fönstren var butiksfönster på den tiden och förstås större
än de är nu, förråd hade man i källaren.
1955 fanns här en av Majorna-Kungsladugårds 10 Konsumbutiker.
Den var kvar fram till renoveringen av kvarteret.
Nu finns en Konsum kvar, på Mariagatan, COOP Nära.
Men det är en annan historia.

Trapporna upp till ingångarna har pietetsfullt bevarats
och kan beskådas i kantstenen längs trottoaren vid Såggatan.



Längs kortsidan mot Klareborgsgatan låg en godisbutik.
Adress var Klareborgsgatan 1, frukt & konfektyrer.
1955 Carl Algelius, 1965 och 1975 Karl Carlsson.
I frestande närhet av Karl Johansskolan och Västra Real.

Den var kvar 1975 men efter några år blev det
en av Majornas talrika frisersalonger, Salong Åsa.
Någon gång på 1990-talet flyttade den
tvärs över Karl Johans torg.

Lokalen är kvar men för närvarande
är lokalen utan känd näringsverksamhet.



Mot Karl Johans torg fanns det förr flera ingångar.
Man kunde sålunda komma in i kvarteret också
genom att gå rakt genom huset.
Sådana ingångar finns det fortfarande i grannkvarteren
Kärret och Klareborg på andra sidan Ankargatan.

Den östra ingången hade adress Karl Johans torg 1,
den västra var då Karl Johans torg 3.
De mynnade där ett par av gårdens tvättstugor finns,
Den uppmärksamme kan fortfarande se
att det finns stenar kvar i fasaden



Även idag finns det flera portar in till gården
men alltså inte fullt så många som förr i tiden.
Denna port mot Klareborgsgatan är så smal
att cykelparkering inte är möjlig här,
och inte så mycket annat heller.
Det är en genomgång.



De mer centralt belägna portarna är
däremot bättre tilltagna.
Där parkeras cyklar, väl skyddade mot väder och vind.
Mellan dessa portar skymtar den centrala Ankarplatsen.

Kortet togs den 14 maj
och de klippta lindarna
har nyligen slagit ut.



Tunneln som går genom huset
dekorerades 1996 av elever på Karl Johansskolan
under handledning av konstnären Anna Norvell.
Detta gjorde att problemet med klotter helt försvann,
målningen är detaljrik och realistisk.

På ena sidan visas våraspekten,
på andra sidan är det höst.
Men tidens tand har gnagt trots klotterfriheten
och kanske skulle en ny målning göras.



Förr fanns det 17 balkonger i detta hus,
nu är de betydligt färre.
De balkonger som försvann var
mest piskbalkongen i trapphusen.

Några mindre balkonger finns ändå kvar
i anslutning till lägenheter.
Lasses balkong är som synes
för närvarande i starkt behov
av renovering.



Men på Lasses balkong är flaggan i topp!



Gårdarna är ganska små
och solen kan ha svårt att hitta ner ibland,
men detta hindrar inte
de vackra rosorna att blomma.
Naturen finns på nära håll,
både rådjur, grävling, igelkott och sparvhök
har setts inne på gården.



Och en oktobermorgon landade en ung duvhök i lindarna utanför kvarteret, mot Karl Johans torg, tydligt intresserad av de stora mängder kajor som övernattar i trakten.

Stig Fredriksson
8/3 2012